

De historie van de georganiseerde Zuivelbereiding.

Ingezonden.

Mede tengevolge van de tegenwoordige troebelingen in de afzet van onze producten, merken wij hier en daarop, dat de boer-zuivelbereider bang is, om een tijdelijke inzinking in het bedrijf te aanvaarden.

Met een variant op het oude spreekwoord: „In de nood leert men zijn vrienden kennen", zouden wij kunnen zeggen, „in tijden van schijnbare of werkelijke malaise leert men de ware coöperators kennen."

Het zijn dikwijls niet alleen de boeren, die weinig vertrouwen stellen in hun eigen zaak, ook sommige beheerders van fabrieken blijken op dit punt niet altijd even vast in de schoenen te staan.

Deze twijfel is een gevolg van te weinig kennis van eigen organisatie, gebrek aan onderwijs op dit gebied, voorlichtingen en saamhorigheid.

In verband met het bovenstaande zou het mijns inziens goed zijn, dat wij in de gelegenheid waren, de tijden van nu te vergelijken met de tijden van voor dertig jaar, toen de bestaanszekerheid van de boer in het gedrang kwam.

Deze tijden waren wel is waar van geheel anderen aard, maar dit neemt niet weg, dat we zien, dat men toen ter tijd ik gevoelde bij elkaar te moeten stappen te en gezamenlijk de vijanden en schrikbeelden van de boer het hoofd te moeten bieden.

Bij principiële kwesties, die zich in onze beweging voordoen, kunnen de jongeren in onze gelederen dikwijls de dingen niet zo goed en zuiver gevoelen als de ouderen, omdat laatstgenoemden deze gehele ontwikkelingsgeschiedenis van onze georganiseerde zuivelbereiding vanaf het ontstaan tot nu toe hebben meegemaakt.

Ik acht het daarom van belang, dat er, zo dit nog niet gebeurt of is gebeurd, door een of enige bevoegde personen een uitvoerige beschrijving, dus een historie, geschreven wordt van de ontwikkeling van onze georganiseerde zuivelbereiding. Hierin moeten vooral goed uitkomen de omstandigheden waaronder, en de drang waardoor onze coöperatieve zuivelfabrieken zijn in het leven geroepen en de verdere ontwikkeling in de meest uitgebreide zin (afzet enz.)

Wanneer hiermede nog niet een begin is gemaakt, ligt het naar mijn mening op de weg van ons centraal lichaam, de F. N. Z., om hierin te voorzien, waar het in de naaste toekomst van zeer groot belang zal blijken te zijn, vooral voor de jongeren (zowel aanstaande leden van coöp. fabrieken als aanstaande beheerders en ambtenaren in onze organisatie), ten allen tijde te kunnen nagaan, waar en waarom wij zijn begonnen en langs welken weg wij zijn gegaan.

Bovenbedoeld geschiedkundig overzicht of een uittreksel daarvan zou misschien ook gebruikt kunnen worden bij het onderwijs aan de Rijkszuivelschool en de Rijkslandbouwwinterscholen in zuivelcentra, waardoor direct die jongeren bereikt werden.

M.

K.